

Sau những đợt kháng бо vào cuối năm 1939, một số đảng viên hoạt động tại Biên Hòa bị địch bắt giữ, giam cầm tại Tà Lài, Bà Rá; một số phải lánh đi nơi khác. Những gia đình là cơ sở cách mạng bị địch theo dõi và kiểm soát chặt chẽ việc di tản. Những người có cảm tình cộng sản tối thiểu đến ngay tại nhà hội (1). Tuy vậy, Xứ ủy Nam kỳ vẫn ráo riết chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Tỉnh ủy Biên Hòa đã có một lực lượng vũ trang gần 40 đồng chí. Do có sự phản bội, kế hoạch khởi nghĩa của Biên Hòa đã bị lộ rất sớm. Lực lượng vũ trang bị giải tán, một số đồng chí trong Tỉnh ủy Biên Hòa bị địch bắt, bị bắn chết tại Mỹ Lộc (Quận Tân Uyên).

Chuẩn bị lực lượng, nắm thời cơ phát động khởi nghĩa giành chính quyền.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, số đảng viên còn lại tại thành phố Biên Hòa chưa bị lộ vẫn tiếp tục hoạt động bí mật. Từ 08.3.1940 đến 09.11.1940, tại các cơ sở: Nhà thương điêu Biên Hòa, nhà máy của BIF Biên Hòa, các đồng chí đã 9 lần rải truyền đơn kêu gọi binh lính Pháp, binh lính người Việt và nhân dân chống lại việc bắt lính đưa sang biên giới Miền đánh nhau với Xiêm (tức Thái Lan ngày nay). Tại ngã năm Riêng Hùng, các đồng chí dán một áp-phích to cổ động nhân ngày kỷ niệm lần thứ 23 Cách mạng Tháng Mười Nga.

Từ giữa năm 1940, đồng chí Đặng Nguyên về làm thợ tại BIF. Đồng chí dần dần xây dựng lại chi bộ cộng sản BIF. Đến cuối năm 1943, chi bộ BIF có 5 đảng viên gồm các đồng chí: Đặng Nguyên, Đáo, Ngàn, Hoàng Bá Bích, Hoàng Đình Cận, do đồng chí Đặng Nguyên làm bí thư. Đây là những hạt nhân cách mạng tại BIF, là những người chuẩn bị lực lượng công nhân cướp chính quyền trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Tại ga Biên Hòa, do có sự quan hệ mật thiết với chi bộ đồn-pô Dĩ An và có sự chỉ đạo của tờ chức Đặng & Sài Gòn; tại đây đã tờ chức được một chi bộ do đồng chí Ngô Văn Tư làm bí thư.

(1) nhà hội (có nơi gọi là nhà vuông), trụ sở hội là xã.

Tại số eùi Trảng Bom, đảng viên Lê Nguyễn Đạt dưới danh nghĩa làm cắp-ràng⁽¹⁾, đồng chí đã xây dựng được một số cơ sở cách mạng và tổ chức được một chi bộ do đồng chí làm bí thư. Từ cuối năm 1943, tình hình kinh tế — xã hội tại Biên Hòa vô cùng bi đát. Hàng công nghiệp thiểu thốn đủ thứ: không dầu thắp đèn, không xăng, không diêm, không vải; đau ốm không thuốc men; giá cả tăng vọt, thị trường rối ren không ổn định. Tệ nạn xã hội phát triển tận thôn xóm, đồng bóng nhau nhều. Ngụy quyền quấn, xâm bít lục, làm náo trước tình hình mất an ninh của xã hội. Đã khó vì cuộc sống hàng ngày, nhân dân Biên Hòa còn cơ cực vì luôn luôn phải đi làm cùn bay, đào công sự, phục vụ cho quân Nhật đóng tại Biên Hòa.

Giữa năm 1944, do có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi bộ số eùi Trảng Bom và chi bộ nhà máy BIF, ta vận động được công nhân các khâu: khai thác, vận chuyển, circa xe đã làm vỡ kế hoạch 15.000 mét khối gỗ cung cấp cho Nhật. Từ cuối năm 1944, nhiều đảng viên lần lượt trở về các xã Bình Trước, Tân Mai, Hóa An sinh sống và hoạt động. Tại Hóa An có đồng chí Sáu Quang và bà Ba Ngọc (còn gọi là bà má công sản). Tại Tân Mai có đồng chí Hồ Hòe; tại Tân Phong có đồng chí Chín Văn; đặc biệt tại xã Bình Trước là có nhiều đảng viên hơn, như: Hoàng Minh Châu, Ký, Hồ Văn Đại, Ngô Hà Thành, Nghĩa, Khoa... Tại Tam Hiệp có Huỳnh Văn Hộn, Quốc Sanh... Cơ sở cách mạng tại các xã được khôi phục. Chi bộ Trường tiền⁽²⁾ hình thành và kết nạp được 5 đảng viên mới. Một số cuộc đấu tranh trong tình hình mới do các đồng chí tổ chức, vận động đã được tiến hành.

Công nhân Trường tiền hân công trong việc sửa chữa máy móc, xe cộ cho Pháp — Nhật. Cơ sở cách mạng trong

(1) Cắp-ràng (caporal): tức là giàn-sít việc làm, giờ giấc lao động của công nhân ở một khu vực nhỏ, sân bay...

(2) Trường tiền: cơ quan chuyên sửa sang đường sá giao thông công cộng (tức Tý công chánh, có lúc gọi là Tý Kiều lô).

binh lính Pháp và vận động được một số binh lính người Việt đóng tại thành xăng đá (1) bỏ trốn. Cơ sở Đảng tại các xã vẫn động nhân dân chống lại việc bắt xâu (2) phục vụ quân Nhật; nhiều người bỏ trốn bị bọn lính Nhật bắt hiếp, ta vận động nhân dân đánh trả lại chúng. Nhân dân xã: Tam Hiệp, Ấm Hảo, Bình Đa đã lấn công, làm chiếu lệ, phá hủy dựng cù của Nhật giao.

Chiến tranh thế giới có sự đổi thay: Từ đầu năm 1945, tại châu Âu, phát-xít Đức—Ý thua trận. Số phận của hai tên phát-xít sắp kết thúc. Nhưng tại Việt Nam, bọn Nhật đã thực sự đóng vai trò làm chủ. Càng thua, phát-xít Nhật càng hung dữ, tàn bạo, bộc lộ chúa tể giả nhân giả nghĩa. Cũng ăn cướp, ăn quỵt, mượn không trả, v.v... Có những hành động tàn ác kinh diễm hình: mổ bụng ngựa chết dỗng người bán cám lẩn tráu vào bụng ngựa và khâu lại; bắt được ai ăn cắp (kè cả nghi ngờ không bắt quả tang) tài sản của chúng thì chúng chỉ tay lẩn chán. Những hành động trên của bọn Nhật chỉ gây thêm căm thù trong nhân dân, càng không thể cứu vãn sự thất bại của chúng. Lực lượng không quân của Mỹ ngày nào cũng có mặt trên không phận Sài Gòn, Biên Hòa. Hạm đội Nhật bị đánh tan tác, xác sỹ quan, binh lính Nhật trôi trên biển Đông suốt cả tháng. Mặt biển Đông tục lửa chiáy hàng tuần, dầu ma-dút (*mazut*) trôi lan vào cả sông rạch.

Để trừ mồi hậu họa sẽ bị quân Pháp đánh sau lưng khi quân Đồng Minh đồ bộ vào Đông Dương, ngày 09-3-1945, phát-xít Nhật làm đảo chính, độc chiếm Đông Dương.

Hội nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (ngày 09-3-1945) đã quyết định cao trào chống Nhật, cứu

(1) Thành xăng đá: do chữ *soldat* (tức là lính): thành của lính. Có người gọi là «Thành kèn» vì mỗi sáng trong thành, lính thổi kèn tập họp điểm danh. (Nay là bộ phận hàn càn của Sở Công An Đồng Nai).

(2) Bắt xâu: bắt đi làm công không cho Nhật và phải mang cơm theo ăn.

nhập ; đưa khẩu hiệu «Bánh đúc, pháo nổ, Nhập thay cho khẩu hiệu «Đánh đúc Pháp-Nhật».

Thành phố Biên Hòa, mảnh đất có sự cuồn hút kỳ lạ. Sau ngày Nhật đầu chính Pháp, nơi đây đã tiếp nhận nhiều đảng viên cộng sản có nòng lực từ nhiều tổ chức cộng sản (1) đưa về hoạt động. Một số đảng viên phá trại giam Bà Ré, Tà Lài cũng về Biên Hòa tiếp tục hoạt động. Với số lượng đảng viên tăng nhanh, có năng lực lãnh đạo, lực lượng này đã thiết kế và thi công công trình «Tổng khởi nghĩa Tháng Tám» của tỉnh Biên Hòa nói chung và thành phố Biên Hòa nói riêng.

Bọn Nhật thay đổi tay sai và tổ chức lại bộ máy nguy quân. Những tên Pháp đứng đầu các công sở bị thay thế bằng các tên tay sai thân Nhật. Tên đốc phủ Nguyễn Văn Quý thay tên Ri-vi-e (*Rivière*) làm tinh trưởng Biên Hòa. Lực lượng lính «hai hổ» (2) thay bọn lính «mã tà» (3). Đưa tên Cò (4) Phuộc làm chỉ huý cảnh sát tỉnh Biên Hòa. Các tổ chức chính trị phò Nhật xuất hiện : Thanh niên ái quốc đoàn, Thanh niên bảo quốc đoàn. Số chức sắc đạo Cao đài phái Tây Ninh tích cực hò hét cho thuyết Đại Đồng Á, Hồng văn, đồng chung (5). Trên sân khấu chính trị tại Biên Hòa, xuất hiện một số con rối do đạo diễn Nhật Bầu giật dây, có tên là mặt thám của Pháp, có tên là «phù» này, «phù» nọ, v.v... Trong khi đó, nền kinh tế xã hội càng suy thoái, lạm phát nghiêm trọng; bọn nhà giàu chỉ dán giũa cửa chứ không dám giũa tiền vì sợ Nhà nước «móc túi».

Tháng 5 - 1945, tại ấp Vĩnh Cửu (xã Tam Hiệp), Liên Tỉnh ủy miền Đông họp với các đại biểu của các Đảng bộ : Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gia Định để

(1) Xứ ủy Nam Kỳ, Liên tỉnh ủy miền Đông, Tỉnh ủy Gia Định, Thành ủy Sài Gòn, chi bộ Hòa Hưng.

(2) Lính «hai hổ» : người Việt bị bắt đi lính cho Nhật.

(3) Lính «mã tà» : cảnh sát thời Pháp.

(4) Cò : chức Trưởng cảnh sát ở tỉnh.

(5) Thuyết mị dân của Nhật khi vào chiếm nước ta : Cùng một văn hóa Á Đông, cùng máu da vàng như Việt Nam, Nhật sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam, không phải đi xâm lược như Pháp (quốc gia trắng).

phát triển tinh binh mới và nhiệm vụ cách mạng cấp tốc.
Đại diện cho Đảng bộ Biên Hòa tại cuộc họp này là
đồng chí Hoàng Minh Châu và Huỳnh Văn Hớn.

Tháng 7-1945, tại chùa Tân Mai, đồng chí Hà Huy Giáp, đại diện Xứ ủy Nam kỳ đã họp với một số đồng chí: Hoàng Minh Châu, Huỳnh Văn Hớn, Đặng Nguyên, Lê Nguyên Đạt, Phùm Văn Búng để phò biển chủ trương của Xứ ủy là gấp rút xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng (kè cả lực lượng vũ trang) chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang.

Sau cuộc họp này, các đồng chí tập trung vào các mục tiêu sau đây để hoạt động:

1. Năm lực lượng Thanh niên tiền phong do Huỳnh Thiện Nghệ là thủ lĩnh.
2. Khẩn trương phát triển lực lượng trên khắp địa bàn quận Châu Thành và mua sắm vũ khí, tổ chức Việt Minh.
3. Tuyên truyền vận động nhân dân chống Nhật, chống bọn phản động thân Nhật; chống đi làm xáu; chống lại lệnh sung công tài sản và không đi lính cho Nhật. Đề đốc chính phủ Trần Trọng Kim do Nhật mời dựng lên.

Đến cuối tháng 7-1945, lực lượng cán bộ, đảng viên có mặt tại thị xã Biên Hòa và quận Châu Thành gần 40 đồng chí. Đến Kế này, vẫn chưa có một tổ chức cấp ủy của tỉnh để thống nhất lãnh đạo phong trào cách mạng. Mọi việc hầu như tập trung vào nhóm đảng viên mạnh nhất có nhiều cơ sở là đồng chí Hoàng Minh Châu, lãnh đạo. Tuy vậy, số cán bộ, đảng viên cũng phân bố khá đều xung quanh thị xã Biên Hòa. Tại Bửu Hồi, Hòa An có các đồng chí Sáu Quang, nữ đồng chí Ba Ngọc. Trên khu vực dọc lô 24 từ Tân Phong đến Thiện Tân có các đồng chí: Hai Dũng, Hai Hắc, Nghê, Khoai, Ba Thuận, v.v... Tại khu vực Tân Mai, Tam Hiệp, Bến Cố có các đồng chí: Đặng Nguyên, Hoàng Bá Bích, Hoàng Đình Côn, Lưu Văn Văn, Hồ Văn Leo, Huỳnh Văn Hớn,.. Tại trung tâm thị xã có các đ/c: Lê

Ngọc Liễu, Hoàng Minh Châu, Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Ký... Đặc biệt tại khu vực xung quanh ga Biên Hòa, ngã ba thành, khu vực xung quanh chợ, xung quanh nhà máy của BIE, tổ chức quần chúng cách mạng rất đông và mạnh. Một số viên chức và tiểu chủ đã vận động họ tham gia hoạt động cách mạng như: Huỳnh Thiện Nghệ, Nguyễn Đình Thủ, Trần Văn Long, Ba Hiệp... Các cơ sở cách mạng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ được khôi phục. Một số người tốt như ông Giáo Thê thì nay hoạt động càng tích cực hơn.. Nhà của Thầy giáo Thê là địa điểm hội họp, liên lạc của các đồng chí ta.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Biên Hòa.

Đầu tháng 8 - 1945, các đồng chí đã tổ chức được các đoàn thể quần chúng: công nhân, thanh niên, phụ nữ. Số hội viên tuy ít nhưng lần này được chọn lựa khá kỹ. Theo sự sắp xếp của các đồng chí thì đây là lực lượng xung kích trong ngày nỗi dậy. Ta mua được hai khẩu súng săn và 1 súng ngắn. Việc nắm lực lượng Thanh niên tiền phong thì ta đã nắm chắc Thủ lĩnh Huỳnh Thiện Nghệ, các toán trưởng, tráng trưởng của Thanh niên tiền phong. Những hoạt động của thanh niên tiền phong là có lợi cho dân, cho cách mạng.

Ngày 9 - 8 - 1945, Liên Xô tuyên chiến với phát-xít Nhật. Trong vòng một tuần lễ, quân đội xô-viết đã tiêu diệt hoàn toàn đội quân Quan Hồng của Nhật. Ngày 15 - 8 - 1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Quân Nhật tại Đông Dương mất tinh thần: lớp mồ hôi tự sát (một số ít thuộc phái Sa-mu-rai), đa số chán ngán chờ Đồng Minh vào nộp súng để làm tù binh. Chủ đã buôn nhung tú lại vui. Bọn tay sai cợc kỵ phản động vì đã có thói quen làm tay sai nên đối với chúng chủ nào cũng được, miễn là chủ sau giàu hơn chủ trước. Chúng bắt đầu ngồi ea Ăng-lê (tức Anh) và Huê kỳ (Mỹ). Đèn tốt là đèn Huê kỳ; vải tốt là vải Ăng-lê. Tuy vậy, số lớn tay sai thân Nhật vì quá trời nên sợ

bị trả thù. Do chỉ đạo của Chính phủ Trần Trọng Kim, bọn họ phản bội tại chỗ đã có nhà ý mòi một-hai cản lối Việt Minh tham gia chính quyền.

Tin Nhứt đầu hàng truyền đi khắp nước đã thời bùng nổn lửa cách mạng. Theo lời biểu triều của Việt Minh, toàn thể dân tộc đã đồng loạt nẩy dậy tiến hành cuộc Tống khôi nghĩa vũ trang. Đêm 13-8, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa. Thời cơ cách mạng ngàn năm có một đã đến. Chúng ta không thể chậm trễ⁽¹⁾.

Tại Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (ngày 16-8-1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đã nêu chủ trương: Lãnh đạo nhân dân nẩy dậy trước vũ khí của Nhật trước khi quân Đồng Minh vào Đông Dương, giành lấy chính quyền từ tay Nhật, lập đỗ bọn bù nhìn tay sai, đứng ở địa vị làm chủ nước mình mà tiến đến quân Đồng Minh vào giải pháp quân Nhập trên đất Đông Dương.

Ngày 19-8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi rực rỡ ở thủ đô Hà Nội. Ngày 20-8-1945, Xứ ủy Nam kỳ họp hội nghị phổ biến kế hoạch tổng khởi nghĩa toàn Nam bộ. Đồng chí Hồ Văn Giàu chịu trách nhiệm liên lạc thường xuyên với Xứ ủy để nhận chỉ thị.

Ngày 23-8-1945, tại nhà đồng chí Ngô Hà Thành⁽²⁾, đồng chí Hoàng Minh Châu chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổng khởi nghĩa, cướp chính quyền tại tỉnh lỵ Biên Hòa. Dự cuộc họp quan trọng này có các đồng chí Hoàng Minh Châu, Huỳnh Văn Hộn, Phạm Văn Bóng, Ngô Hà Thành, Hồ Văn Giàu, Lê Nguyên Đạt, Đặng Nguyên... Căn cứ vào những kế hoạch hướng dẫn của Xứ ủy, hội nghị đã quyết định các việc:

1) Cuộc khởi nghĩa sẽ làm trước ở thị xã Biên Hòa. Phân công một số đảng viên về cáo quan huy động lực lượng

(1) Hồ Chí Minh: Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, trang 348.

(2) Đây phổ biến Sáu, căn hộ số 88, Bà Thảo, Bì thư Thị xã Vĩnh An, Gia Long (Quốc lộ 1) phường Lương Định.

quần chúng về thị xã tham gia cướp chính quyền.

2) Liên lạc với quân Nhật, vận động chúng án binh bất động, khi lực lượng cách mạng nồi dậy cướp chính quyền.

3) Hình thành Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Biên Hòa do Đồng chí Hoàng Minh Châu làm trưởng ban. Và dự kiến Ủy ban nhằm dân cách mạng lâm thời của tỉnh, cũng do đồng chí Hoàng Minh Châu làm chủ tịch.

4) Giao trách nhiệm cho Kinh lý (1) Nguyễn Văn Tàng vận động tên tinh trưởng Nguyễn Văn Quý giao chính quyền cho cách mạng một cách êm thắm. Giao đồng chí Sáu Đại và một vài đồng chí khác vận động lính mã tà, lính thủ hộ (2)...nộp súng cho cách mạng, tránh xung đột vũ trang.

5) Giao cho đồng chí Lê Ngọc Liệu và Nguyễn Đình Ưu đưa 500 người của thành phố Biên Hòa về Saigon tham gia cướp chính quyền tại đây.

6) Vận động nhân dân may cờ, khẩu hiệu, tự cầm láy vũ khí; huy động thanh niên tiền phong làm nòng cốt và lực lượng xung kích trong công nhân, thanh niên thành phố Biên Hòa sẵn sàng hành động khi có lệnh khởi nghĩa.

Ngày 23.8.1945, Tân An khởi nghĩa cướp chính quyền thành công, tỉnh đầu tiên ở Nam bộ nồi dậy cướp chính quyền trong cách mạng Tháng 8.

(1) Kinh lý: Viên chức coi việc đo đạc ruộng đất, nhà cửa ở tỉnh (Trắc địa sứ).

(2) Lính thủ hộ: Lính chuyên gác ở các công sở, kho tàng của nguy quyền (Garda civile locale).

Từ sáng sớm ngày 24-8, cờ đỏ sao vàng của Việt Minh và cờ vàng sao đỏ của Thanh niên tiền phong đã xuất hiện rải rác. 2 giờ chiều ngày 24-8, quận Long Thành, nhân dân đã nồi dậy cướp xong chính quyền. Thành lợi này càng cộ vũ các đảng viên và nhân dân Biên Hòa náo nức muốn nồi dậy làm ngay. Sắp đến 24-8, anh em thanh niên nam nữ cứ rầm rộp đi tuần tra suốt đêm trên các đường phố. Ai cũng hối hả và chờ đợi di Sài-gòn. Khoảng 12 giờ đêm, đoàn tàu (4 toa xe lửa) chuyền bánh đưa 500 anh em Biên Hòa về Sài-gòn an toàn. Cũng tối 24-8, tại rạp Trần Điện, đồng chí Sáu Đại đã kêu gọi mọi người tham gia Việt Minh, tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền.

Ngày 25-8-1945, tại thị xã Biên Hòa, lực lượng cách mạng đã thực sự làm chủ. Tin Sài-gòn tung khởi nghĩa giành thắng lợi làm mọi người phấn khởi, tin tưởng. Mọi hoạt động của cách mạng tại Biên Hòa gần như công khai. Bộ máy tay sai hầu như bị tê liệt hoàn toàn. Quân Nhật làm ngơ để mặc ta hoạt động.

Sáng 26-8, có hàng trăm quần chúng ủng hộ, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa đã tiến thẳng vào tòa bộ Biên Hòa, treo lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên tại dinh tỉnh trưởng. Việc làm của đồng chí Nghĩa ngoài dự kiến của Ủy ban khởi nghĩa, nên có một số đồng chí không vừa ý với việc làm này. Nhưng sự việc có ý nghĩa lịch sử này vẫn có giá trị.

11 giờ ngày 26-8, Nguyễn Văn Quí, tỉnh trưởng cùng toàn bộ, những người đứng đầu các ty, sở đã tập họp đồng đú (trừ tên Cù Phuốc) tại tòa bộ để bàn giao toàn bộ chính quyền cho cách mạng. Về phía ta, có các đồng chí Hoàng Minh Châu, Huỳnh Văn Hớn và một số đồng chí khác đã cùng bàn giao.

2 giờ chiều 26.8, ta bắt tên Cò Phuộc, trước súng của cảnh sát, nhận 40 khẩu súng của lính mă tâ giao tại Cửa Tiền (!). Buổi chiều, ta nhanh chóng tiếp quản: kho bạc (2), sở trưởng tiền, tða án và dinh tinh trưởng.

Sáng sớm ngày 27.8, tại quảng trường Sông Phố, một cuộc mít-tinh lớn được tổ chức. Cuộc mít-tinh để kỷ niệm ngày thứ nhất độc lập tự do, mừng sự đổi đời. Gần một vạn người từ các quận kéo về dự mít-tinh. Đồng chí Dương Bách Mai đã nói chuyện tại cuộc mít-tinh. Những ai đã dự nghe cuộc diễn thuyết ấy đều tấm tắc khen: Ông Mai nói hay số dzách (3). Khiếu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Minh muôn năm, Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim được Ban tổ chức buổi lễ hướng dẫn hô đi hô lại nhiều lần. Trời hôm ấy không mưa, nắng sớm chói chang làm khuôn mặt mọi người ửng hồng; ai ai cũng phấn khởi vô cùng sau khi nghe đồng chí Dương Bách Mai diễn thuyết. Đồng chí Hoàng Minh Châu thay mặt Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Biên Hòa, công bố danh sách Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Biên Hòa. Tiếng vỗ tay hoan nghênh Ủy ban nhân dân lật vang lên kéo dài. Kết thúc cuộc mít-tinh trọng thể là tất cả những người dự mít-tinh thay mặt cho hơn 15 vạn dân Biên Hòa tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc là Sân sàng hy sinh tinh mang, tài sản để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc mít-tinh

(1) Cửa Tiền: Cửa trước của khóm lán Biên Hòa, hướng ra đường Lê Văn Lé (nay là Cửa hàng vật liệu xây dựng và xã giao tỉnh Đồng Nai).

(2) Kho bạc: (có lúc gọi là Ty Ngân khố). Nay là Sở tài chính tỉnh Đồng Nai.

(3) Số dzách: Nhại theo tiếng người Hoa, tức số 1 (hạng nhứt).

Kịch sử kết thúc vào lúc 12 giờ. Quần chúng các khối quân tản ra các đường phố, tiếp tục tuần hành thị uy. Nhân dân thị xã Biên Hòa đã để sẵn bánh, nước cho những người đi tuần hành dừng. Không khí buồn chiểu ngày 27-8 tại thị xã như bồi lên sùng sục. Thắng lợi, phần khởi, tự hào nhưng rất nhiều người vẫn ngạc ngác, ngạc nhiên không hiểu vì sao có sự đổi đời rất nhanh chóng.

Ngày 02-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít-tinh của gần một triệu người, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản tuyên ngôn lịch sử, tuyên bố với toàn thể nhân dân, toàn thế giới: «Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do ra đời».



Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã phát huy và làm rạng rõ hơn nữa truyền thống lịch sử kiên cường, bất khuất, anh dũng hy sinh; đoàn kết nhất trí của dân tộc ta. Nó đập tan sự thống trị của bọn thực dân Pháp trong 87 năm. Nó lật đổ chế độ quân chủ mấy ngàn năm. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cách mạng Tháng Tám là sự nỗ lực dậy đồng loạt của nhân dân toàn tỉnh Biên Hòa; là sự nỗ lực không chỉ của lớp người tiên tiến mà của tất cả những người từ trước đến nay ít tham gia vào đời sống chính trị. Cuộc nỗ lực dậy khởi nghĩa của nhân dân thành phố Biên Hòa tuy không

có lực lượng vũ trang nhưng sức mạnh của nó đã áp đảo quân thù, buộc quân Nhật phải im lặng, buộc nguy quyền tay sai và các lực lượng phản động khác phải tê liệt và đầu hàng một cách nhanh gọn.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám còn là kết quả sự chỉ đạo của Đảng bộ địa phương trong việc phân hóa hàng ngũ địch, lôi kéo các tên tay sai lung chừng, làm suy yếu tinh thần đi đến làm tan rã kẻ địch trước khi lực lượng cách mạng tiến hành nổi dậy tống khối nghĩa.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đem lại một niềm tin to lớn của nhân dân Biên Hòa đối với Đảng Cộng sản Đông Dương, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Niềm tin tuyệt đối này đã gắn bó họ với Đảng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với công tác tư tưởng sắc bén, với các biện pháp tổ chức khoa học, dù số lượng đảng viên chỉ có 40 đồng chí, nhưng Đảng bộ Biên Hòa đã lãnh đạo cuộc nổi dậy tống khối nghĩa trong cả tỉnh giành được thắng lợi.

Thắng lợi của Tống khối nghĩa tháng Tám là thắng lợi có một không hai trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, bên cạnh những nét son rực rỡ của một thời kỳ lịch sử (1940—1945) cũng có những vết bôi lem. Do đặc điểm lịch sử của Đảng bộ Nam bộ, sự mất đoàn kết từ bên trên đã lây lan đến các tỉnh, trong đó có Đảng bộ Biên Hòa. Nếu cái hay, bài học đáng để đời của thời kỳ lịch sử (1936—1939) của phong trào cách mạng tại Biên Hòa là các đồng chí đã biết chum ba cây lùi, để thành hòn núi cao, thì đến thời kỳ này

(1940—1945) các hiện tượng mâu thuẫn kết giữa các đồng chí cộng sản không còn tin lẫn nhau. Vì lợi ích cá nhân mà tranh giành ảnh hưởng của nhau lại là điều đáng chê trách: Một đồng chí cầm cờ cách mạng lên dinh tinh trưởng thì hai đồng chí khác đưa súng vào hông kè xổng. Hành động ấy diễn ra trước mặt hàng trăm quan chúng đã làm giảm cái hay, cái đẹp của cách mạng.

Thắng lợi của ngày hội cách mạng này vô cùng to lớn, một bước ngoặt quan trọng của lịch sử. Chúng ta vô cùng trân trọng kết quả to lớn này, nhưng mọi người cũng không quên được bài học vô cùng to lớn khác là: Đoàn kết—Đoàn kết—Đại đoàn kết.

CHƯƠNG III

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 - 1954)

Phản khởi, tự hào trước thắng lợi vĩ đại của cách mạng, nhân dân thành phố Biên Hòa sẵn sàng tuân theo lệnh của Chính phủ lâm thời do Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, hăng hái lao vào công cuộc xây dựng đất nước.

Đó bản chất xâm lược, với những mưu đồ bùp chét cách mạng Việt Nam, tiếp tục thống trị đất nước ta. Thực dân Pháp đã gấp rút gom vét quân đội của chúng ở Viễn Đông và Bắc Phi trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai.

Ngày 6.9.1945, quân đội Anh đến Sài Gòn. Bám sát gót quân Anh là những đơn vị bộ binh và xe bọc thép thuộc quân đội viễn chinh Pháp. Ngày 20.9.1945, tướng Gra-xi (Graczy), chỉ huy quân Anh ở miền Nam Đông Dương cho quân Anh chiếm các trại giam, thả những tên quan cai trị Pháp bị ta bắt giữ hồi Tòng khởi nghĩa, thả 1.500 lính Pháp bị Nhật giam giữ và trang bị súng đạn trở lại cho chúng.

Ngày 23.9, quân Pháp được quân Anh, quân Nga yểm trợ bắt đầu nổ súng đánh chiếm Sài Gòn. Sau một tháng bị vây hãm tại Sài Gòn — Gia Định, quân Pháp phải chờ có thêm viện binh mới đủ sức phá vây, đánh chiếm Thủ Dầu Một và Biên Hòa.

Ngày 25-10-45, quân Pháp theo sau quân Anh, có quân Nhật tại chỗ phục vụ, mở cuộc tiến công chiếm thị xã Biên Hòa.

Khẩn trương xây dựng thực lực mọi mặt, chuẩn bị kháng chiến

Ở Biên Hòa, sau khi giành được chính quyền, chúng ta tiếp quản một kho bạc trống rỗng; một cơ sở kinh tế nông nghiệp đã bị Nhật - Pháp vét khô kiệt; thương nghiệp đình đốn: hàng công nghiệp khan hiếm. Rời sống của nhân dân thiêu thốn mọi bề. Các tờ chức sách mang chỉ mới được tờ chức trước cuộc tòng khai nghĩa không lâu, chất lượng chính trị còn non yếu. Số lượng vũ trang mới xây dựng sau ngày cướp chính quyền, trang bị kém, không có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ đạo toàn bộ công việc của tỉnh do Ủy ban nhân dân lâm thời của tỉnh đảm nhận. Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương của tỉnh chưa có.

Căn cứ các chính sách của Mặt trận Việt Minh, các sắc lệnh của Chính phủ lâm thời vàra công bố, UBND Tỉnh đã làm một số công việc để xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị kháng chiến. Ủy ban nhân dân quẩn Châu Thành do ông Trần Văn Long (tức Ba Long) làm Chủ tịch; đồng chí Phạm Văn Thuận làm Trưởng Công an, Đội (1). Nghiệp, ủy viên UBND phụ trách Quân sự. Giải tán Thành niên tiền phong và tờ chức ngay Thành niên cứu quốc, Phù nữ cứu quốc. Nông dân cứu quốc và Công nhân cứu quốc. Một số thuế vô lý như thuế thân được xóa bỏ, giảm 20% thuế điện thè. Trung mua gạo của bọn đầu cơ cung cấp cho nhân dân với giá rẻ.

Ngày 26-9-1945, tại nhà hội Bình Trước, trên 40 đồng chí cán bộ Đảng của tỉnh Biên Hòa về họp hội nghị, có đồng chí Hà Huy Giáp, đại diện Xứ ủy Nam bộ tham

(1) Đội: Cấp bao Trung ương.

dự. Hội nghị đã quyết định một số công việc phải làm ngay như : gấp rút xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang ; xây dựng lực lượng chính trị chủ yếu là củng cố Ủy ban Việt Minh tinh và các đoàn thề cứu quốc ; hình thành các quận ủy. Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Tỉnh ủy Đảng cộng sản tinh Biên Hòa được bầu đầu chủ. Ban chấp hành gồm 11 đồng chí, do đồng chí Trần Công Khanh làm bí thư.

Thực hiện nghị quyết của hội nghị Bình Trước, ngay hôm sau, 2 đồng chí : Phan Đình Công và Nguyễn Xuân Diệu đã, khai mạc trường huấn luyện quân sự cho du kích. Địa điểm của trường đặt tại nhà ông Giáo Thầy—một cơ sở cách mạng của Đảng từ thời kỳ Mặt trận dân chủ. Thời gian huấn luyện mỗi khóa là 15 ngày. Nội dung huấn luyện gồm cả quân sự và chính trị. Học viên gồm : công nhân nhà máy BIF, Thanh niên cứu quốc thuộc quận Châu Thành, một số ít là thanh niên học sinh đã tham gia chiến đấu ở Sài Gòn về Biên Hòa hoạt động. Trường huấn luyện du kích Vĩnh Cửu mở được hai lớp thì Pháp đánh chiếm Biên Hòa. Trường đã đào tạo được 100 cán bộ quân sự cho cả 2 tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa trong những ngày đầu kháng chiến.

Trường huấn luyện du kích Vĩnh Cửu là tiền thân của trường quân chính Biên Hòa và quân chính Khu 7 sau này. Nó đã góp phần xứng đáng vào việc xây dựng lực lượng vũ trang Biên Hòa trong cuộc kháng chiến lâu dài.

Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Biên Hòa, Quận ủy Châu Thành khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Đội xung phong cầm túc gồm 43 em, lứa tuổi từ 13 đến 16. Đội được trang bị súng ngắn, lựu đạn. Thành phần các em là người ở các phố xung quanh chợ. Số em người Hoa chiếm một phần ba. Đội này do đồng chí Lại Ký tờ ché, chỉ huy. Đội du kích Hồ Hòa gồm trên 40 đồng chí, thành phần đa số là công nhân BIF, thanh niên cứu quốc các xã Tam Hiệp, Tân Mai, An Bình. Lực lượng vũ trang quận Châu Thành (sau này là Vệ qđcc đoàn quận Châu Thành) là lực lượng đông, mạnh gồm hơn 60 đồng

chí, trang bị súng trường của Nhật, Pháp và một số tiều- liêu. Nhiệm vụ của lực lượng này hoạt động độc lập 24 từ Tân Phong, Bìru Long trở đi.

Các tờ chức chính trị cũng được cấp tốc xây dựng: Quận ủy Châu Thành được chỉ định do đồng chí Hồ văn Leo làm bí thư, Ủy ban Việt Minh quận và các đoàn thể cũng được tờ chức đưa vào hoạt động ngay.

Từ tháng 10-1945, tình hình chính trị tại Biên Hòa lộn xộn, phức tạp. Bọn chỉ huy của Đệ tam sứ đoàn bỏ mặt trận Sài gòn về Biên Hòa đóng chốt tại nhà hàng Năm Tao (nay là nhà hàng Hạnh Phước) chỉ lo ăn hút, đĩ điểm, hạch sách và ăn quít của nhân dân. Bọn phản động thì ngoe ngoe hoạt động, hăm dọa trả thù và nỗi xấu Cộng sản, Việt Minh. Trên sông Đồng Nai (khu vực Long Bình Tân) trộm cướp có súng chém ghe, xuồng đi lại của nhân dân, cướp bóc và hành hiếp đồng bào. Nhiều người bị chúng giết thả trôi sông. Bọn Nhật trước đây nằm im chờ ngày về nước, nay lại theo lệnh của quân Anh tung ra chốt chặn một số điểm trong thành phố và trên các trục lộ: quốc lộ 1, quốc lộ 15, lộ 24, đòi kiểm soát gây khó khăn cho ta. Đặc biệt, số súng Ủy ban nhân dân tinh đã mua của Nhật chưa trả tiềui kịp, chúng đòi lại và hăm dọa nô súng.

Chiến tranh đang đến với Biên Hòa. Đệ tam sứ đoàn, Ủy ban kháng chiến miền Đông, các đơn vị quân Nam tiến lặng lẽ rời khỏi thị xã Biên Hòa. Tại nhà máy BIF, công nhân đã khẩn trương tháo gỡ máy móc vận chuyển về Tân Uyên. Số thiết bị này trang bị cho xưởng quân giới Khu 7 và sau là của Bình công xưởng Chi đội 10. Các đội Thanh niên tự vệ chiến đấu quân của các xã: Hiệp Hòa, Hòa An, Tam Hiệp, Bình Trước, lực lượng Vệ quốc đoàn quận Châu Thành, đội xung phong cảm tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lệnh tiêu thổ kháng chiến được phổ biến.

Thành phố Biên Hòa chỉ vừa đủ hai tháng sống trong độc lập tự do để xây dựng lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Sáng 25-10-1945, sau hơn một tháng bị ta vây hãm trong thành phố Sài Gòn, nhờ có thêm viện binh và vẫn được quân Anh giúp sức, quân Pháp tiến chiếm Biên Hòa.

Thị xã hẫu như bỏ ngỏ, vắng tanh lạnh ngắt. Mọi hoạt động nhộn nhịp, tưng bừng mới trước đây không hưu nay đã dứt hẳn. Số đông nhân dân thị xã nghe tin Tây sắp đến đã rủ nhau tản cư về các vùng nông thôn ven thị, thể hiện tình thần bất hợp tác với giặc rất cao. Điện, nước không có. Nhà máy của Tân Mai (BIF) hoàn toàn đình trệ. Chợ búa không nhộn họp. Ở các dãy phố chợ, nhà cửa đóng chặt.

Trong các xóm ấp ven nội ô từ Phuoc Lur sang xóm Ga, từ Vĩnh Thị ra Tân Mai... một khung khí trầm mặc bao trùm. Duy nhất chỉ thấy thập thò đây đó bóng dáng các tự vệ chiến đấu quân của các hộ (1) đang làm nhiệm vụ canh gác, xem chừng động tĩnh, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Từ mấy ngày hôm trước, lần lượt các cơ quan cấp trên — từ miền Đông đến tỉnh, quận đã rút lui khỏi thị xã. Các đơn vị quân giải phóng mới hình thành cũng tạm lánh hết ra ngoài. Lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc (2) đương nhiên phải bám sát bộ máy Nhà nước non trẻ của ta ở địa phương để bảo vệ. Chỉ riêng Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể quần chúng của xã Bình Trước là không thể đi đâu khác, phải tồn tại ở đây. Và Tây đã lên!

Hai tháng được hít thở không khí độc lập tự do thật sự là quá ngắn ngủi. Chưa kịp trở tay, chưa làm được mấy việc nay đã phải mặt đối mặt với kẻ thù. Công việc tổ chức kháng chiến ra sao, tiến hành như thế nào, nói chung chưa ai hình dung rõ cả. Các cơ quan cấp trên, trước tình hình diễn biến quá mau lẹ đã không kịp chỉ thị gì cho xã. Mạng xã lại nằm trọn vẹn trên địa bàn thị xã. Và Tây đã

(1) Họ: Các khu phố trong nội ô thị xã.

(2) Quốc gia tự vệ cuộc: tức Ngành Công hình thành khi Cách mạng Tháng 8-1945

nhất định trước hết chúng phải đóng chiếm ngay thị xã
Ta cần phải đổi phô như thế nào ?

Thử thách khắc nghiệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Trước (xã nội ô) là Nguyễn Thế Phương (còn gọi là Bảy Phê, là Xã Vệ) và Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Hà Xuân Phấn (sau đổi tên là Phan Thu Hà) rất băn khoăn lo lắng. Đầu là những công việc cần kíp phải làm trước mắt ?

Trong suốt hai tuần lễ, cho đến trung tuần tháng 11, giặc chỉ loanh quanh kiềm soát được nội ô thị xã. Chúng rải quân ra đóng giữ tòa bồ, khám Biên Hòa, sở cò (cảnh sát), nhà hội Bình Trước, Tòa án... Từ thành xăng-dá giặc đi qua Dốc Sỏi vào sân bay (Tân Phoug), mon men ra ngả bá Kỷ niệm, chở đều mỗi tiếp giáp của quốc lộ 15 và quốc lộ 1 đỗ vào thị xã. Để bảo đảm an toàn giao thông từ Sài Gòn lên, chúng thường xuyên tuần tra canh gác và đóng thêm bốt Cầu Gành, phía hữu ngạn sông.

Hàng ngày, từ Sài Gòn, giặc Pháp vẫn không ngớt kéo quân lên. Chúng nồng lẩn rà vùng ven thị xã, hướng Bửu Long, Cây Đào (xã Thành Phú), thăm dò, vùng Tân Hiệp, Tân Hạnh và Tân Ba (hữu ngạn sông Đồng Nai)... Nhưng ngay trong ruột thị xã, giặc vẫn chưa kiểm soát được các ấp Bàu Hang, Tân Mai, Lân Thành, Vĩnh Thị...

Ủy ban nhân dân, Mặt trận Việt Minh và cán bộ các đoàn thể theo dõi sát sao hành động của giặc, đã họp bàn kế hoạch đổi phô. Một chương trình công tác trước mắt được đề ra :

— Về quân sự : Củng cố ngay tờ chức tự vệ chiến trong trung đội dân quân tự vệ hiện có. Tiêu đội tự giao cho Đỗ Văn Thi (tức Út Mật) chỉ huy.

Lực lượng của tiêu đội là bảo vệ ủy ban, trừ gian khi trong địch và đánh địch khi có thời cơ. Trước mắt, cuộc kháng chiến (cây) và có bao nhiêu lưu dan đều đều

hết về trang bị cho tiêu đài. Về lực lượng dân quân tự vệ thì trang bị chủ yếu hiện nay là tám vông vat nhọn, như vậy có đủ sức cự lự giặc. Cần nô gắp các lò rèn để rèn thêm dao, kiếm. Chiêu tập một số thầy dạy võ để dạy cho dân quân tự vệ biết cách sử dụng các vũ khí bách binh, đồng thời truyền bá cả các thế võ ...

— Về chính trị: Một là, xác lại các tổ chức đoàn thể, chí trọng phu nữ, phu koso, nông dân. Vì thanh niên và công nhân đã thoát ly đi kháng chiến hầu như hết.

Không cần số đông mà cốt chọn những người thật hăng hái. Hai là, tổ chức lại lối làm việc giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Việt Minh, tránh hình thức rình rang mà chú trọng thiết thực. Mỗi áp đều có đại diện của hai tổ chức này để cùng chung lo công việc. Ba là, đầy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền trong dân chúng về tinh thần bất hợp tác với giặc, hướng về kháng chiến, tin tưởng ở Cụ Hồ. Công tác này đặc biệt cần chú ý số đồng bào ở các hộ trong nội ô thị xã.

— Về giao thông: Vấn đề này rất quan trọng. Phải tổ chức các đường dây để sầm liên lạc được với quận để đòi sự chỉ đạo. Mặt khác, phải nối được với các xã như: Tam Hiệp, Tân Phong, Hiệp Hòa... để nhanh bắt kịp thời chủ trương chung. Cần giao việc giao thông cho những người tin cậy, dũng cảm và tháo vát. Chủ ý cả đường bộ lẫn đường sông.

— Về văn hóa: Ở các ấp tình hình còn trong đổi đìn định, tranh thủ xóa nạn mù chữ cho dân.

Cuối năm 1945, giặc Pháp lập lại bộ máy hội tề. Theo lời khai báo của bọn Việt gian tay sai, chúng biết bộ máy kháng chiến xã Bình Trước vẫn tồn tại và đang lẩn quất đâu đó ở vùng Lân Thành—Vĩnh Thị. Chúng càng tức tối khi được biết người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã lại là Xã Vệ, nguyên xã trưởng Bình Trước, con của hương quán Vạn, người ấp Vĩnh Thị. Nhà thân sĩ yêu nước này là từ Cách mạng Tháng Tám đến giờ, khi hiểu ra

tâm của bọn Pháp xâm lược, đã đứng bên về phía nhân dân, đi với nhân dân. Giặc Pháp dù dỗ, mua chuộc, gọi hàng không được, buộc lòng phải dùng bọn tay sai mồi, càng oán ghét Xã Vệ. Chúng bắt đầu càn quét Vĩnh Thị — Lân Thành — Tân Mai với ý vọng bắt sống Nguyễn Thủ Phuông (Xã Vệ). Ngay trong trận khửng bồ đầu tiên, chúng bắn chết ông Sáa Kỷ và hai thanh niên khác gần nhà máy circa Tân Mai, đồng thời bắt giam một số ông già bà lão mà chúng nghi ngờ. Hành động «giận cá chém thớt» này của giặc khiến nhân dân càng nuốt n้ำ thêm lòng căm thù đối với bọn chúng,

Tiêu đội tự vệ chiến đấu của Đỗ Văn Thi bắt đầu hành động. Giặc đi đông thì né tránh, nhưng nếu chúng sơ hở thì bắt ngay nổ súng hoặc «tuôn» lựu đạn. Đã có lần tiêu đội bắt sống được tên chỉ điểm dẫn đường cho giặc. Bọn lính, sau nhiều lần vào ăn mảnh và bị chặn đánh, bắt đầu tỏ ra khiếp sợ du kích «miêu ba làng».

Ta không còn hoàn toàn làm chủ được ban ngày như trước. Nhưng ban đêm mọi sinh hoạt của các đoàn thể quần chúng vẫn có thể còn duy trì (tuy có gọn nhẹ hơn), lấy từng tốp mỗi ấp làn đơn vị. Bộ máy kháng chiến của xã vẫn tồn tại. Các đường dây liên lạc đã mở. Sau một thời gian ngắn bị đứt đoạn thường như bị cô lập với bên ngoài; xã đã nắm được tình hình chung của cả quận (Châu Thành), của toàn tỉnh. Giặc đã nới rộng vùng chiếm đóng của chúng lên tận Cây Đào, Tân Ba, Trảng Bom và ngã ba Dầu Giây. Nhưng ta vẫn còn làm chủ nhiều nơi. Vùng đặc lập vẫn còn rất rộng lớn. Chiếm khu Tân Uyên ở phía Bắc thị xã không chỉ là chiến khu của tỉnh mà còn là của cả khu 7, của cả miền Đông Nam bộ. Giặc rêu rao chúng sẽ «bình định Nam bộ trong vòng 3 tháng» chỉ là luận điệu bịa bợm đầy láo khoét.

Bình trước đã nỗi khen lục được với các xã kế cận. Mới hay, tỉnh và quận không hoàn toàn bỏ rời thị xã. Một bộ phận quận bộ Việt Minh vẫn còn ăn náu bên Hiệp Hòa. Quốc gia tự vệ thuộc quận Châu Thành đứng chân ngay ở Bình Ý — Tân Phong. Lợi dụng việc địch kêu gọi

lắp lại chợ, theo chỉ thị của quận, đội xung phong cầm từ
đã nhiều lần mưu trí đi theo xe hơi, xe ngựa đột nhập
thắng chợ Biên Hòa, diệt một số tên Việt gian mới ló
đầu ra như Bảy Thống, Ba Lê... Đội cũng bắt ngờ xuất
hiện ở ngả ba Vườn Mít, đánh chớp nhoáng bỗng lựu đạn
và súng lục, giết chết một số tên địch rồi nhanh chóng rút
lui (1). Dân chợ Biên Hòa xì xào rỉ tai nhau về các đội
viên : Phát, Mành (tức Mành Chảy) đều là gốc thanh niên
thị xã cả.

Việc tuyên truyền miệng được chú trọng đây mạnh.
Nhất là về hoạt động của các Phân đội Quân giải phóng ở
quanh thị xã. Bộ đội ông Sắc (tức Nguyễn Chúc Sắc) còn,
bộ đội Sáu Ngọc (tức Lê Văn Ngọc) cũng còn, bộ đội
Tám Nghệ (tức Huỳnh Văn Nghệ) trên Tân Uyên lại còn
mạnh hơn nữa ! Ở Tân Uyên, còn bộ đội Khu 7. Quân ta
không những còn mà ngày càng mạnh hơn, đông hơn.
Giặc không thể tiêu diệt nổi. Quan trọng hơn nữa là giặc
mới chỉ chiếm được một phần đất những nơi chúng đóng
bốt nhưng chúng không hề chiếm được lòng dân. Khẩu
hiệu của ta lúc này vẫn là *Triết để ủng hộ Chính phủ Cự*
Hồ Chí Minh; Thủ chét không trở lại đòi nô lệ; Việt Nam
độc lập, thống nhất muôn năm! Mọi người đều tỏ ra phản
uất trước những tội ác của giặc, oán ghét thâm tệ bọn
Việt gian ôm chân để quay. Ai này đều hoàn hồn trước tin
một tên tay sai chỉ điểm mới ló đầu ra đã bị dâng minh
bắt gọn. Hoàn cảnh thực tế cũng đã giáo dục bà con ta
phải biết giữ gìn bí mật. Giữ bí mật là che mắt địch,
cũng chính là để giữ mình.

Đêm 01 rạng 02-01-1946, bộ đội ta bỗng nhiên mũi
luồn sâu vào thị xã Biên Hòa và bắt ngờ nổ súng. Dân
quân áp Tân Mai dưới sự điều động của trung đội trưởng
Nguyễn Văn Miếu đã dẫn đường cho một cánh quân tiến
ra ngả ba Kỷ niệm để vào nồi ô. Tiểu đội vũ trang của
Đỗ Văn Thi đón một cánh khác theo đường sông đỗ bộ
lên Vĩnh Thị tiến đánh vào trung tâm thị xã. Ta đồng

(1) Trong đó có trận quan tài (cấp thiêu tá) Đà Rancourt, do
Mành Chảy bắn chết tại Cây Chàm (nay thuộc Phường Hòa
Bình).

lợt đánh các trạm gác, công sở, nhà lao, khu cầu... Ta tung hoành trên các đường phố, bắn cháy chợ... trong khi quân Pháp cố thủ trong thành xăng đá, chỉ còn biết chống trả bằng cách bắn lối như mưa vãi...

Trận đánh vào thị xã Biên Hòa đã gây một tiếng vang lớn về chính trị, có tác động trực tiếp đối với nhân dân xã Bình Trước, kích thích thêm tinh thần hăng hái tham gia kháng chiến và lòng tin vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của các tầng lớp đồng bào đối với Chính phủ Cộng Hò. Đó đồng thời là bằng chứng hiển nhiên đậm tan luận điệu huênh hoang đã tiêu diệt Việt Minh của giặc Pháp. Trong không khí tưng bừng chiến thắng ấy, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Việt Minh xã Bình Trước đã kịp thời phát động một đợt quyên góp ủng hộ bộ đội, lập thành tích để chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa I (ngày 06.01.1946) sắp tới... Lương thực, thực phẩm, tiền bạc đã được chuyen ra Hồ Cau (Tân Phong) và Bà Bao (Tam Hiệp mổ đầu cho việc ủng hộ kháng chiến sau này. Và trong ngày 6.1, đội tự vệ chiến đấu của Đô Võ Thi đã yểm trợ cho các cán bộ Việt Minh, cán bộ các đoàn thể đến tềng già đình trong các xóm ấp để đồng bào bỏ phiếu. Với các già đình đồng bào trong hội ô, trong phố chợ, các cán bộ Việt Minh cũng đã không quản ngại khó khăn nguy hiểm, ban đêm đưa thùng phiếu đến từng nhà.

Đầu năm 1946, đội quân viễn chinh Pháp được tăng viện lên đến ba vạn tên. Giặc tiếp tục đe thêm quân lên Biên Hòa. Bộ chỉ huy miền Đông của giặc đóng lại Thủ Đức. Bộ chỉ huy lân khu Biên Hòa-Bà Rịa (secteur)—chúng đặt ngay ở thành xăng đá. Vì vậy, số chỉ huy tiểu khu (sous-secteur) Biên Hòa và cũng là số chỉ huy trung đoàn bộ binh thuộc địa số 22 (22^e RIC) phải đóng ở một nơi khác, cũng trong thị xã. Giặc chọn nhà máy cưa BIF lúc này còn bỏ trống, chưa hoạt động lại.

Cũng thời gian này, giặc hướng mọi nỗ lực của chúng vào việc đánh chiếm Tân Uyên; từ Cây Đào tung

ra xây dựng thêm nhiều đồn bót ở các xã xung quanh; từ Đầu Giây đánh chiếm thị trấn Xuân Lộc đồng thời từ Biên Hòa theo đường 15 đánh chiếm lỵ Long Thành. Sau khi đóng quân ở Tân Mai, giặc đóng thêm một bốt ở trường học Vĩnh Cửu (thuộc khu vực nhà thờ Bùi Viện, phường Tam Hiệp bấy giờ).

Trong địa bàn xã Bình Trước, địch tăng cường các hoạt động tuần tiễu đến tận nhà thương cối, ấp Bàu Hang. Với số quân lớn thường xuyên có mặt ở thị xã, với việc mở rộng chiếm đóng và cố gắng kiểm soát các vùng quanh thị xã, giặc bắt đầu có lợi thế trong việc bao vây, kiểm soát nỗi ô. Những hoạt động từ ngoài vào của ta giảm đi rõ rệt. Một số đội viễn xung phong cảm tử của Quốc vέ đã bị bắt hoặc hy sinh. Lực lượng vũ trang duy nhất của ta lúc này áp sát thị xã chỉ có phân đội 5 (bộ đội Lê Thoa) của Vệ quốc đoàn Biên Hòa đứng chắn ở Tân Hiệp (Tam Hiệp). Giặc cũng đã lấn chiếm toàn bộ xã Hiệp Hòa. Bộ máy kháng chiến ở đây do Nguyễn Thành Đồng (tức Tư Hảng, tức Nguyễn Văn Trứ) phụ trách đã phải tạm thời chuyển trụ sở sang Bình Ba-An Hảo.

Xã Bình Trước đang có nguy cơ bị cô lập. Các đường dây liên lạc không còn thông suốt dễ dàng như trước. Tỉnh biêt tình hình thị xã khó khăn đã quyết định thành lập Ban công tác Thành và phái đồng chí Võ Văn Mén (túi Bảy Mén) về xây dựng chẽ đứng chân ở Hồ Cựu (Tân Phong) cùng với một lực lượng vũ trang để hỗ trợ cho Bình Trước trừ gian, diệt ác, giữ vững cơ sở. Nhưng xã muôn liên lạc được phải có đường dây chặt chẽ. Lúc này, giặc cũng bắt đầu chú ý tăng cường tuần tiễu và phong tỏa gắt gao đường sông. Những chuyến đi An Hảo đòi hỏi phải được tổ chức khéo và nghỉ trang thật tốt. Muôn liên lạc được với quân, đường dây phải kéo dài ra tới tận Bà Bao (Tam Hiệp).

Rõ ràng, để đứng vững được trước tình hình mới, đòi hỏi phải có phương thức tổ chức và hoạt động thích hợp. Các cán bộ chủ chốt của xã hầu hết đã lộ mặt. Làm

thể nào bấy giờ? Từ sau khi chiếm đóng hảng m้าย của BIF, giặc đánh phá ác liệt vùng Tân Mai — Lão Thành — Vịnh Thị. Các tờ chức của ta bị xáo trộn dữ dội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ nhiệm Việt Minh, đội trưởng đội tự vệ chiến đấu với tiêu đội của mình lâm vào một tình trạng căng thẳng rất nguy hiểm. Địch có thể bủa lưới và «chụp» gọn vào bất cứ lúc nào. Bàn cãi quyết liệt, cuối cùng đành phải tạm lùi một bước. Học kinh nghiệm của Hiệp Hòa, lâm thời chuyển hết ra ngoài. Có hai nơi có thể chuyên: Hồ Cau và Bà Bao. Nhưng ly hương chỉ có tính chất trước mắt để tránh sức ép uất nề của địch. Chờ rồi cũng phải quay trở lại. Ta xa dân không khác gì cá ra khỏi nước, còn nguy hiểm hơn. Muốn sống được chỉ có thể phải bám chặt lấy dân, xây dựng được phương thức công tác và đấu tranh mới. Nhưng, muốn vậy phải có thời gian. Khi ta biết tận dụng nó, thời gian sẽ cho ta lực lượng...

Cùng với quyết định ly hương, những người lãnh đạo thị xã Biên Hòa còn chủ trương vận động số thanh niên còn lại trong xã tiếp tục tòng quân tham gia bộ đội. Chủ trương này đáp ứng đúng nguyện vọng của số thanh niên mới lớn lên. Đây cũng là nguồn bổ sung trực tiếp cho lực lượng vũ trang của Ban công tác thành, cho phân đội 5 (chỉ trong vòng 1 năm tính đến giữa 1947; đội biệt động của Ban công tác thành đã hình thành với một trung đội mạnh và phân đội 5 đã phát triển thành trung đội 5, lớn lên gấp 2 lần so với trước).

Tình hình xã Bình Trước cũng là mối quan tâm lớn của tỉnh và quận. Ban chỉ huy Vệ quốc đoàn Biên Hòa giao nhiệm vụ cho chi quân báo của Bùi Trọng Nghĩa phải sớm xâm nhập thị xã để xây dựng các cơ sở tình báo của ta, trước mắt nhằm phục vụ cho các yêu cầu chiến đấu. Lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc (đội tên là Công an) từ kinh nghiệm tờ chức đội xung phong cảm tử tờ chức ra lực lượng công an xung phong. Quận bộ Việt Minh đưa cán bộ về nắm hợp pháp trong thị xã.

Tỉnh bộ Việt Minh cũng chủ trương cho đồng bào thi xã tản cư trước đây lần lượt trở về để ổn định đời sống vì cuộc kháng chiến còn lâu dài. Tỉnh bộ Việt Minh kêu gọi công nhân các xí nghiệp điện, nước, nhà máy của BIE, các sở cao-su và sét lysi chung nỗ lực về bám xuồng, bám cờ sở. Liên hiệp công đoàn tỉnh nhân dịp này cử cán bộ cùng về theo để xây dựng và tổ chức công đoàn bí mật cho công nhân. Chìa trọng trước hết là hưng máy của BIE mà chủ hưng đang rất muôn khôi phục hoạt động trở lại. Cũng như ở các sở cao-su, bọn chủ đang thèm khai thác một số lượng mủ lớn sau hơn một năm sản xuất mủ bị đình trệ.

Tình hình tổ chức ổn định dần vào những tháng cuối năm 1945, nhất là từ khi có Tàu hiệp ước 11-9 giữa chính phủ ta với chính phủ Pháp. Lại nữa, lúc này giặc Pháp đang có ý định mở rộng chiến tranh ra cả nước ta, chúng buộc phải rút bớt quân tú binh nhuộm ra Bắc. Để có lực lượng chiến đấu lại chỗ, chúng phải ra sức tuyển mộ thân binh (*partisans*).

Lực lượng này, do hoàn cảnh bị thực ép hoặc vì đói sống, ngay từ đầu đã bị lộ nhiều điểm yếu. Nhiều người buộc phải cầm súng địch nhưng lòng vẫn còn nặng với kháng chiến. Những cơ sở địch vận đầu tiên của xã Bình Trước được xây dựng là vào dịp này. Không có tổ chức chuyên trách mà mọi người đều làm, nếu có điều kiện. Bộ máy kháng chiến xã Bình Trước được xốc lại một lần nữa cho phù hợp với sự phát triển của tình hình mới (1).

Tuy nhiên, bộ máy kháng chiến xã Bình Trước vẫn phải đóng ở Bình Đa. Ban đêm, muộn vào thị xã, các cán bộ thoát ly có thể đi bằng hai đường: hoặc qua Hiệp Hòa rồi lùn trở lại Vĩnh Thị, hoặc qua Tân Mai, Cầu Vặt (nay là cầu Mường Sao) về địa điểm nói trên.

(1): Chủ tịch UBHC-KC; Nguyễn Thế Phương; Chủ nhiệm Việt Minh: Đinh Quang Dưa; Trưởng Công an: Phan Thủ Hà; Đại trưởng CAXP: Đỗ Văn Tài.

Đêm 04.01.1947, Chủ tịch xã Nguyễn Thế Phương cùng một số cán bộ, công an đột nhập thị xã theo đường bộ, từ Gò Mè về Vĩnh Thị, đến gần Lò Gạch thì lọt vào ổ kích của giặc. Địch nổ súng, Chủ tịch xã Bình Trước trúng đạn bị thương nặng và hy sinh.

Tháng 3-1947, trung đội Lê Thoa phối hợp với Ban công tác liên thôn 4 của Trần Văn Xã với du kích Tam Hiệp tiêu diệt bút Vĩnh Cửu. Cũng trong tháng 3, du kích Ban công tác liên thôn 6 do Nguyễn Thành Đặng phụ trách, phối hợp với trung đội 5 lui đánh địch ở Truông Nước Nhĩ (1) gần chùa An Hảo, diệt gọn 1 tiểu đội lính Pháp, thu 1 trung liên «đầu bạc» (2) và một số súng trường. Nhiều chiến thắng quân sự này đã tạo điều kiện thuận lợi để nối liền các căn cứ du kích Bình Đa, Bà Bao, Hồ Cạn với nhau.

Căn cứ thoát ly của xã Bình Trước được chuyển về Hồ Cạn. Bộ phim luôn vào nội ô được gấp rút từ chín và nhanh chóng triển khai. Dựa vào các ủy viên Ủy ban hành chính và Mặt trận Việt Minh đã nắm sẵn ở các cấp, các cán bộ chủ chốt của các đoàn thể được cẩn kín lược vào các địa bàn trong xã. Chủ tịch Mặt trận Việt Minh Đinh Quang Dĩa về nắm hàn ở Dốc Sỏi.

Trong số 6 ấp của xã, đặc biệt coi trọng vị trí bùn đập của các ấp Tân Hiệp và Bàu Hang.

Ở nỗi ô, các bộ phận thông tin—tuyên truyền—xã hội công an, thanh niên... dần dần được hình thành. Mọi hoạt động xung quanh việc đề cao uy thế của kháng chiến, giáo dục lòng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân đóng góp công sức, của cải và tiền bạc ủng hộ kháng chiến. Trong quan hệ tiếp xúc, đặc biệt coi trọng những cơ sở, những gia đình có người thân, con em đang kháng chiến, những người có cảm tình tốt với kháng chiến. Ở phố chợ, tiệm sửa chữa cơ khí Trần Bùi là cơ sở

(1) Một hòn đảo trong hồ chùa An Hảo, dài luân luân 3m và vùn vùn nứa.

(2) Tên trung liên bạc, nòng súng bằng thép rất mảnh ráng

oùa ta từng nuôi dấu che chở cán bộ Đảng trong phong trào bí mật (1936—1939) nay cũng là nơi được chọn làm một trong những địa điểm hòm thư liên lạc.

Cho đến giữa năm 1947, việc vận động nhân dân gộp công, góp của cho kháng chiến đã trở thành một phong trào khá rộng rãi được các tầng lớp đồng bào nội ô cũng như ở các ấp nông thôn trong thị xã hưởng ứng thật mạnh mẽ.

Ở nhà máy circa BIE, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Đại Thiện (tức Thành, tức Nguyễn Văn Biền), công nhân trại circa, thư ký công đoàn bí mật, tờ chức công đoàn Hồ Hòa đã phát triển nhanh chóng. Công đoàn thu hút đến hai phần ba lực lượng công nhân, cả thày lặn như đều tham gia. Công đoàn làm được nhiều việc, ngoài nhiệm vụ lấy nguyên liệu, dụng cụ gửi ra binh công xưởng của ta, nghiên cứu tờ chức phá hoại sản xuất và cơ sở vật chất—kỹ thuật của hảng.

Địch đánh hơi dò biết, cài tay chân vào để phát hiện cán bộ lãnh đạo công đoàn, dùng thủ đoạn tra tấn công nhân để hòng khai thác hệ thống tờ chức công đoàn, lại dùng chủ hảng xoa dịu, yô vè, bảo lịnh... Tuy có bị tàn thắt về người, song tờ chức công đoàn vẫn giữ vững. Mãi đến cuối năm 1947, đồng chí Trần Đại Thiện mới bị lợ, phải ra căn cứ Bình Đa, nhưng sau đó vẫn thường đột nhập về hảng. Đồng chí Quách Xu—cán bộ công vận của tỉnh được tăng cường cũng là một cán bộ tận tụy đã góp phần cùng đồng chí Thiện duy trì các hoạt động của tờ chức công đoàn bí mật Hồ Hòa. Công nhân có nhiều sáng kiến đổi phó lại địch và bằng nhiều cách vẫn che được mắt địch, tiếp tục các công việc ủng hộ kháng chiến của mình một cách khéo léo và thiết thực, địch không sao ngăn cản nổi. Có người không may sa vào tay giặc, bị tra khảo rất dã man, thịt da rách toát tả, máu me nhầy nhụa vẫn không một lời khai báo và đã hy sinh anh dũng như thường hợp ông Hai Phèm. Àch !! Năm, phó phòng

nhi ôn máy cưa—một tên đao phủ khát máu hót mực trung thành với chủ Pháp, đã xuyt chó bọc giê cũn xé ông đến chết.

Trong năm 1947, vở phia phá hoại cũn xuất của địch, cảng nhau BIF đã hai lần đánh hỏng nồi *xúp-de* máy phát điện đặt tại trung tâm nhà máy, làm cháy mô-tơ máy cưa mâm, đánh hỏng một mô-tơ kia, phá hư 2 *pa-lang* chuyên gđ. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa bên trong (lực lượng công đoàn) với bên ngoài (lực lượng công tác thành) và bảo đảm tốt bí mật, những hoạt động này đã gây đình trệ và khó khăn không ít cho việc sản xuất của hảng.

Các hội viên công đoàn Hồ Hòn hàng tháng cùn trích từ số lương ít ỏi của mình một khoản tiền nhỏ để ủng hộ kháng chiến; giao cho tổ trưởng công đoàn. Bà Hai Trang—với danh nghĩa chủ *hội* di thu số tiền này. Số tiền này cộng với nhiều khoản thu nhập từ các nơi khác được gom hết về Ủy ban hành chính xã. Ủy ban dùng để mua thuốc kí-ninh chữa sốt rét, mua vải để may quần áo, mua văn phòng phẩm gửi về cấp trên. Tất cả những nhu cầu này của kháng chiến lại được nhiều đường dây liên lạc chuyên riêng chặng ra ngoài chiến khu.

Ngày 11-11-1947, bọn sĩ quan Pháp tổ chức một bữa tiệc lớn tại văn phòng nhà máy cưa BIF để ăn mừng kỷ niệm chiến thắng Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Được sự giúp đỡ của anh bối, 2 chiến sĩ công tác thành đã vào gài mìn dưới gầm bàn tiệc. Giữa lúc bọn giặc đang say sưa chè chén thì trái mìn nổ tung. Một số tên giặc ohết và bị thương. Sau trận đánh bắt ngờ và táo bạo này của ta, bọn giặc nhà máy cưa vừa kinh hoàng, vừa tức tối, chúng đầy mạnh việc đàn áp công nhân, cố tìm ra thủ phạm. Nhưng thư ký công đoàn Trần Đại Thiện biết mình bị lộ đã kịp thời nhảy ra chiến khu Bình Đa.

Nhân dân các ấp Bàu Hang, Tân Hiệp, Lân Thành, Vĩnh Thị... nói chung là nghèo nàn, đời sống khó khăn

Đây khẽ hơn đồng bào nơi ô thị xã. Ở các gia đình, gánh nặng đè lên vai các bà, các chị. Nhưng không vì thế mà các bà, các chị nhẹ lo toan việc nước. Nỗi nhĩ là các bà mẹ Gò Me với nhiều hoạt động thết phong phú: hũ gạo nuôi quân, góp tiền cho kháng chiến, che chắn, nuôi dẫu cán bộ, bộ đội Cụ Hồ, thu lượm tin tức địch, làm giao thông... Các má: Ba Xuân, Bảy Gung, Sáu Tờ, Năm Dương và nhiều bà mẹ khác đã có những đóng góp to lớn. Bà Hai Chồn bị giặc bắt trong lúc đang thu gạo và tiền, giặc đem về phòng nhà máy cửa tra tấn đến chết cũng không khai, đã nêu cao tinh神 gượng đấu tranh bất khuất.

Công tác vận động ủng hộ kháng chiến được mở rộng và đầy mạnh trong nội ô thị xã. Đầu là từ sự việc một số trí thức, công chức hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Hành chính Nam bộ, bỏ thành ra Giúi kháng chiến, tiêu biểu là các ông: Lương Văn Nhơn (công chức kho bạc Biên Hòa); Huỳnh Văn Đạo (Chánh lục vụ Tòa án Biên Hòa); thầy giáo Nguyễn Văn Ngũ (sau lấy tên Hoàng Minh Viễn); Hiệu trưởng trường bá nghệ Võ Kim Đôi... Giữa kíc giặc vẫn cố gắng khua chuông gióng trống tuyên truyền cho thuyết Nam Kỳ tự trị của chúng, vẫn đầy mạnh tuyên truyền chia rẽ Bắc—Nam thì hành động lên chiến khu của số trí thức nói trên đã tác động và ảnh hưởng lớn đến những công chức, nhân sĩ vì những lý do nào đó còn ở lại trong thị xã. Số đông những người này nếu không hướng hẳn về với kháng chiến, với Cụ Hồ thì chí ít cũng có thái độ cảm tình với Việt Minh. Ta thấy rõ điều này và đã ra sức lôi kéo, tinh thủ. Đó là trường hợp đối với Bá sĩ giám đốc nhà thương điện Nguyễn Văn Hoài, với Đức-tor Nguyễn Sơn Cao, với Dược sĩ Hồ Văn Lâm, với chủ hiệu thuốc tân dược Hồ Văn Gia...

Các tờ quân báo và trinh sát công an quận Châu Thành, chí quân báo chí đội 10, Ban công tác thành đều ra sức xây dựng và phát triển cơ sở mật, bước đầu đã chú ý xây dựng các cơ sở nội tuyến và điệp báo. Người được ném vào thị xã bằng nhiều đường, nhiều hướng,